

Gelukkig wie altijd de uur der dood voor oogen heeft en zich dagelijks tot sterven voorbereidt.



BID VOOR DE ZIEL

van

**CAMILLA LOTENS**

Lid der Congregatie van O. L. V. en der Derde Orde  
van den H. Franciscus,  
geboren te Maercke-Kerkhem den 2 Augusti 1852  
en overleden te Audenaarde den 19 Juli 1906,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.



Zij was vreemd aan alle ijdelheid en oefende zich van jongs af in de godvruchtigheid. De godvruchtigheid is tot alles voordeelig : zij heeft de belofte van dit leven en van het toekomende.

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij zullen God zien ; zalig zijn de vreedzamigen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Math. V.

Van mijne teedere jeugd heb ik mij aan U, o Maria, als aan mijne Koningin toegewijd. Mijn zoetste troost in de uur der dood is, van als waar kind van Maria, als vurige congreganiste geleefd te hebben.

H. Ephrem. — Just. Lips.

Soet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

[320 d. afl.]

---

Dr. De Vos-Holvoet, Audenaarde