

De dood is de weg die naar het leven leidt.
H. Ambros.



BID VOOR DE ZIEL

van

FREDERIK LOTENS

geboren te Maercke-Kerkhem den 18 Januari 1832,
en godvruchtig overleden te Audenaarde
den 2 Februari 1908,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervende



Hij was een rechtvaardig en volmaakt man
onder zijne medeburgers : hij leefde voor God.

Gen. VI. 9.

Hij was goed en zoetaardig, eerbaar van voor-
komen, zedig van handel, aangenaam in zijne
gesprekken, van kindsbeen af in de deugd geoe-
fend.

Mach. XV.

Hij was een man van geloof, tot het einde zijns
levens aan den godsdienst getrouw : hij stierf als
een vurige christen.

Vinc. Lerin.

Maria verlaat hare trouwe dienaars niet in hun
lijden, en vooral niet in het uur van sterven.

H. Alph.

Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, omdat
gij over weinig getrouw zijt geweest, zal ik u over
veel aanstellen : treed binnen in de vreugde uws
Heeren

Matth. XXV. 21.

Mijn Jezus bermhertigheid.

100 d. afl.

.....
Druk. De Vos-Holvoet, Audenaarde