

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Amelie LOTERMAN

weduwe van Mijaheer

Victor CAPIAU

Geboren te Elst, de 14 Juni 1887, en schielijk overleden
te Zegelsem, de 17 Mei 1953.

Alweer een harde slag die algemene verslagenheid
verwekt en pijnlijke droefheid in het hart der kinderen.

Nog geen jaar geleden verongelukte vader, nu bij
het ontwaken, werd moeder doodgevonden. Beide gin-
gen heen, zo kort na mekaar, zonder nog één woord
tot ons te kunnen spreken, zonder dat wij in staat wa-
ren hen nog maar in iets te helpen en vooral, zonder
dat wij hen konden laten voorzien van al de troost-
middelen waarmede de H. Kerk haar stervende gelövi-
gen bijstaat.

Heer, zwaar is het kruis dat wij te dragen krijgen ;
doch wij blijven geloven in uw goedheid en betrouwen
op uw barmhartige liefde. Het is voor ons, en voor elk-
een wellicht, weerom een zalige les waaruit wij leren
hoe broos en weinig betrouwvol, maar ook hoe kort-
stondig gewoonlijk het leven hier op aarde is.

Wij bidden U, o God, die ons bevolen hebt vader
en moeder te eren, ontferm U medogend over de zielen
van onze ouders ; scheld hun zonden kwijt en vergun
ons hen eens in de vreugde van het eeuwig licht te
aanschouwen. (Gebed voor overleden ouders uit de
H. Mis.)

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem