

De dood verrast nooit den rechtvaardige, hij is  
altijd bereid.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

**JAN - BAPTIST LOTERMAN**

Weduwnaar van

**VICTORIA VAN CAUWENBERGHE**

ECHTGENOOT VAN

**MARIA-COLETA DE CUBBER**

Geboren te Elst  
den 11 April 1858 en er aldaar overleden  
den 12 October 1919.

Lid van 't Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius, en  
het H. Hart, en van den wekelijkschen Kruisweg.

—◆◆—  
Waakt, omdat gij noch den dag weet, noch het  
uur waarop de Heer u roept.

De wereld gaat voorbij en hare begeerlijkheid;  
maar die den wil van God doet, blijft in eeuwigheid.  
Joan. I. II.

De afgestorvene was een goede kristen, die al zijn  
plichten met nauwkeurigheid volbracht.

Bemide Echtgenoot, troost u met mij, ik verlaat  
eene aarde van ellende voor een rijk van vrede.

Bemide Kinderen blijft den steun uwer moeder  
en vertroost haar. Bidt ook voor mij opdat de Heer  
mij ontvange in zijn rijk.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afl.

R. I. P.

.....  
NEDERBRAKEL JOS. RADYS-GALLE, NEERSTRAAT.