

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Celina LOTERMAN

echtgenoot van Mijnheer

ALFONS HAESBROEK

geboren te Elst den 9 Januari 1879 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 14 Juni 1933.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Een haastige dood is niet altijd een onvoorziene dood; en is dikwijls eene groote genade. De dood is immers de weerklink van het leven. Voor haar dus mag die dood zacht genoemd worden omdat zij door een voorbeeldig leven was voorbereid.

Heer, Gij doet ons een bittere kelk drinken! Zij die ons duurbaar was, hebt gij ons ontnomen, daarom zijn onze harten van droefheid gebroken.... wij onderwerpen ons cotmoediglijk aan uwe ondoorgrondbare besluiten en meer dan ooit zeggen wij: " Uw heilige Wil geschiede. „

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, de Heer brengt u een harde slag toe; weest niet ontroostbaar in uwe droefheid, in den hemel zal ik voor u bidden, opdat de Heer u beloone voor al de zorgen waarmede gij mij omringd hebt, blijft mij in uwe gebeden herdenken, eens hoop ik u allen weder te zien in het hemelsch Vaderland. Vaarwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederl raket Druk. Wed. O. Surdiacourt.