

Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven.



Bidt voor de ziel

van

PELAGIE LOTERMAN

weduwe in 1ste huwelijk van

FELIX VAN DEN ABEELE

in 2de huwelijk van

GUSTAAF VEKEMAN

geboren te Elst de 8 Juni 1881, en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 5 November 1950,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Niets is zo zeker als de dood, maar niets is zo onzeker dan het uur waarop de dood komen zal. Maar voor hen, die in God geloven, wordt het leven niet ontnomen. Na het vernietigen van deze aardse woonplaats wordt hen in de hemel een eeuwige woon voorbereid.

Geheel onverwacht is ze heengegaan om bij God het loon van haar verdienstelijk leven te ontvangen. Hierdoor wordt nogmaals gewezen op de woorden van Jezus zelf die ons meerdere malen waarschuwt "Weest bereid".

Ons aardse leven is een proeftijd, waarin wij aan de Schepper van alle bestaan bewijzen moeten leven van onderdanigheid en betrouwen. Dat had de overledene begrepen. Daarom is ze zachtjes heengegaan naar het rijk van vrede en zaligheid.

Beminde kinderen, gij die mijn roem en trots waart vergeet mijn lessen en voorbeelden niet. Ik spreek bij God voor U ten beste. Aan U, Eerwaarde Zusters, mijn oprechten dank.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.