

De beste voorbereiding tot den dood is een volmaakte overgeving aan den wil des Heeren.

H. Alph.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

# Augusta MABILDE

echtgenoot van Mijnheer

## Prosper DE TEMMERMAN,

geboren te Everbecq, den 22 Mei 1877 en overleden te Goferdinge, den 15 Januari 1935, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want zulke dood is slechts de overgang tot een beter leven, het einde van het lijden, de volheid van de zegepraal.

H. Aug.

Alhoewel het ons niet gegeven is de geheimen van God te doorgronden, moeten wij ons nochtans aan zijne opperste schikkingen, hoe pijnlijk zij zijn of niet, onderwerpen, omdat Hij oneindig wijs is en dat Hij ons bemint.

H. Basil.

Gelukkig zijn zij die Maria's gunst verwerven; de uitverkorenen zullen ze in hun gezelschap ontvangen en al wie het merkteeken van Maria draagt zal zijn naam in het boek des levens vinden.

H. Bern.

Duurbare echtgenoot, lange jaren waren wij samen gelukkig, elkander hebben wij steeds geholpen en ondersteund; wees sterk in de beproeving die God u verzond.

Beminde kinderen, troost vader en vergeet moeder niet in uwe gebeden. Dank voor uwe goede zorgen, de Heer moge ze u vergelden.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsberg. B. 22805.