

Gelijk het de Heer behaagd heeft zoo is het geschied.
Dat zijn H. Naam gebenedijd weze. Job. I, 21.

† Bid voor de Ziel van Mijnheer †

CYRIEL MABILDE

echtgenoot van Mevrouw MARIA VANDER STUYFT

geboren te Letterhoutem den 7 December 1873 en al-
daar godvruchig overleden den 26 April 1936,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Voortplanting des Geloofs; van den bond
van het H. Hart.

De duurzame afgestorvene was eerbied en achting
waardig. Door zijne werken heeft hij zijn geloof ge-
toond. De zoetste vertroosting die hij in 't graf mee-
draagt is de getuigenis van een onberispelijk echtge-
noot, een teedere liefdevolle vader die aan zijne tal-
rijke kinderen duurzame lessen en kristelijke deugden
achterlaat. H. Francisc.

Hij zag de dood aankomen zonder angst met de ge-
rustheid van een zuiver geweten, gevende het voor-
beeld van geduld in het lijden en onderwerping aan
Gods aanbiddelijken wil.

Hij stelde zijn betrouwen op Maria die onze zoete
troost is in 't uur der dood. H. Alphons.

Heer, Gij hebt ons streng beproefd en een bitteren
kelk te drinken gegeven. De vreugde onzer herten is
verdwenen; de kroon van ons hoofd gevallen; de
droefheid heeft ons hart benauwd en onze oogen met
tranen overgoten; de wonde die Gij ons toebrengt is
diep. Doch het geen troost is dat Gij onze vader zijt
en ons niet zult verlaten. Ps LIX Jeremias V, 15.

Teerbemide Echtgenoot heb dank voor al die zor-
gen aan mij besteed. Troost u ik ga tot het rijk van
vrede en geluk waar wij elkander zullen weerzien.

Lieve Kinderen, uw vader verlaat u, hij verlaat deze
wereld waar hij zooveel voor u heeft gewerkt en u
zoo teeder bemide. Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Dient God getrouwelijk; eert uwe moeder; zoekt wat
eerlijk en rechtvaardig is en de God van vrede zal met
u wezen. En gij mijn zoon priester, wees mij gedachtig
aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Uitgever J. De Pauw-Beurms, Koster, Letterhoutem.