

God heeft haar beproefd gelijk het goud in den
vuuroven en heeft haar als zoenoffer ontvangen.
SAR. III. 6.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Madame

Eugenie Machtelings

echtgenoot van Mijnheer

EDOUARD MACHTELINGS

geboren te Strijpen, den 28 Juni 1856,
en godvruchtig overleden te Sottegem,
den 10 Maart 1904.

Versterkt door de H. H. Sacramenten,
der stervenden.



Zij was eene deugdzaame vrouw, die haar betrouwen op den Heer stelde. Rechtschape en vreedzaam, rechtveerdig en liefderijk was zij van iedereen bemind.

Langdurige pijnen hebben haar gefolterd, de droefheden der dood hebben haar omringd, en zuchtende heeft zij den naam des Heeren aanroepen: Heere, kom mij ter hulp. Waarom is nu mijne kwaal onophoudend en ongeneesbaar geworden?... Omdat Gij gehandeld hebt, o God, volgens uwe ondoordringbare inzichten. Dat uw heilige naam gezegend zij.

Vaarwel, dierbare echtgenoot, ik had mij niet verwacht u zoo vroeg te moeten verlaten; ik leefde, geerne omdat ik u zoo teer beminde; doch helaas, anders waren de schikkingen des Allerhoogsten. En gij, mijne lieve kinderen, ik smeeke u mij indachtig te zijn in uwe gebeden, want gij zijt ooggetuigen geweest van mijne liefde, mijne verdueligheid en mijn lijden. Vergeet dan de verzuchtingen uwer moeder niet, maar luistert naar de woorden die ik u zoo dikwijls toesprak: die den Heer vreest zal welvaren en in zijn uiterste zal hij gezegend worden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde
7 jar. en 7 quad. afl.

Drukk. O. Van Helleputte, Sottegem.