

Die den Heer vreest, zal op zijn sterfbed troost vinden, hij zal gezegend worden in de uur zijner dood.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Jean Machtelinckx**

zoon van wijlen

**M. Karel Donatus en Mw Clemence Bauwens**

geboren te Ste Maria-Lierde den 12 December 1863 en  
aldaar godvruchtig overleden den 4 December 1933.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden

*Hij was lid van den bond van het H. Hart.*

---

Hij was een goed en zachtmoedig man, eerbaar van voorkomen, zedig van handel, bevallig van taal, van kindsbeen af in de deugd geoefend.

Hij beijverde zich om ten allen tijde, een onbevlekt geweten te hebben ten opzichte van God en de menschen.

Door zijne onschuld, zijne eenvoudigheid, zijne beval.ige minzaamheid, zijne zedigheid en zuiverheid, verdiende hij de achting en genegenheid van allen die hem kenden, de goede God zal er hem om loonen, in den schoonen Hemel, waar hij nu leeft met zijne uitverkorenen.

Ik sterf met vreugde omdat God mij tot een beter leven roept, denk aan mijn vonnis, want zoo ook zal het uwe zijn, mij trof het gisteren, en heden u.

Vaartwel beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, gij kent mijne liefde voor u, blijft mij ook beminnen, dat het geloof en de leering van Christus, uwe droefheid over mijn afsterven verzachte ik heb immers het eeuwig leven der engelen in den Hemel, met het tijdelijke der menschen verwisseld.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.

Druk Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 21582.