

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leonie MACHTELINCKX

weduwe van Mijnheer

Theophiel FAINGNAERT

geboren te Ste Maria-Lierde den 13 Mei 1857 en er
godvruchtig overleden den 24 Januari 1932,

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

—•—

Met bittere tranen beweenen wij het afsterven onzer
duurbare moeder, maar wij bewaren in ons hart de
zoete gedachtenis harer deugden en de vaste hoop ze
eens weder te zien in den hemel.

God gaf haar de teederheid, de zorgvuldigheid en
de waakzaamheid eener voorbeeldige huisvrouw, en
de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde
jegens God niet uit.

Zij was eene ongeveinsde vrouw, rechtveerdig, goed,
werkzaam, zuiver in hare zeden. De opvoeding harer
kinderen was het voorwerp harer bekommernissen en
zij vond er haar groot geluk in, hen den weg der deug-
den te zien bewandelen.

O Heer, gij hadt ons die goede moeder gegeven
voor ons geluk en ons welzijn, nu vraagt gij ze ons te-
rug, wij geven ze zonder tegenspraak, maar het hart
vol droefheid.

Mijne lieve kinderen, mijne vreugde en mijn kroon,
gedenkt uwe moeder in uwe gebeden, bewaart in uw
hart hare lessen en voorbeelden, dient God al de da-
gen uws levens, bemint elkander en gij zult gezegend
worden. Weest gelukkig op aarde; vaartwel, tot weer-
ziens in den Hemel!

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 dag. afl.

R. I. P.

Dr. C. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem