

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, hunne goede werken volgen hen. St. Paul

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**Maria-Sidonie MACHTELINCKX**

Weduwe van Mijnheer

**Frans De Nie**

geboren te Ste Maria-Audenhove  
den 21 Januari 1866 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, den 26 Juli 1927

Lid der 3e Orde van den H. Franciscus van Assisië  
versterkt door de HH.Sacramenten der Stervenden

Zij was eene vrouw vol geloof en diep godvruchtig. Haar geloof en hare godsvrucht waren het geluk van haar leven. Zij was een van die kloekmoedige kristene vrouwen, die in werkzaamheid en deugd de vreugde en het geluk uitmaakte van haar huisgezin; een dier godvreezende moeders die door hare stichtende lessen hare kinderen tot de rechtzinnige deugd en kristene levenswijze opgebracht heeft; eene dier voorbeeldige huisvrouwen, die gansch haar huis gadesloeg en haar brood in ledigheid niet heeft geëten. H. Ang Eccl

Wij danken U, o Heer, ons zulke goede Moeder gegeven te hebben; nu wordt zij ons ontnomen wij buigen het hoofd met droefheid toch gelaten: Uw Naam zij gebenedijd.

Duurbare kinderen, troost u in de schikkingen des Heeren hoe lastig zij u ook mogen vallen. Eens zullen wij elkander wederzien. Vergeet het aan denken en de lessen uwer moeder niet. Gij allen bloeiverwanten en vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden. En Gij mijne medezusters der 3e Orde bidt onzen Vader Franciscus dat Hij voor mij ten beste spreekte bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u.

300 d. a \*