

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken.
H. Augustinus

†
ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

PIERRE ANDRÉ MACHTELINCKX

zoon van Mijnheer

KAREL DONAAT EN MEVR. CLÉMENCE BAUWENS
geboren te Ste Maria-Lierde, den 14 Maart 1866, en
aldaar godvruchtig overleden den 9 December 1927,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Al wie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhertigheid zal verwerven; na het weenen en zuchten, schenkt God in overvloed zijne vreugde
Tob. 3, 21, 22.

Ziekten en lijden zijn een kruis, en het kruis is de deur des hemels.
H. Pastoor van Ars.

Al wie mij belijden zal voor de menschen, hem zal ik ook belijden voor mijnen Vader, die in den hemel is.
Matth. 10, 32.

Hij was godvreezend en werkzaam en al zijne woorden droegen het kenmerk van voorzichtigheid en wijsheid.
Eccl XIV.

Geachte Familieleden, ik verlaat u allen. Hebt dank om de goede zorgen die gij aan mij hebt besteed. Moge God het u hiernamaals loonen. Bidt God voor mijn zielerust, eens zien we elkaar in den Hemel terug.

GEBED :

Heer Jezus, schenk uwen dienaar Pierre de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne.
300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, druk. Haegeman-Cousy.