

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

ENÉE MAËBE

zoon van

FRANCIES en van PAULINE TANT,

geboren te Cruyshautem den 20 September 1885,
en voor het Vaderland den heldendood gestorven
te Tremeloo den 12 September 1914.

Wij hebben geen beter middel om de liefde te beoefenen dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om altaar en haard in het vaderland te verdedigen, legt die hooge liefdedaad af. Zijne dood, met christelijke gevoelens aanveerd, verzekert hem de eeuwige zaligheid. *Card. Mercier.*

Hij was bemind van God en van de menschen, ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Eccl. XIV, 1.

Duurbare Ouders, Bloedverwanten en Vrienden, troost u, ik sterf voor eene edele en heilige zaak. Ik heb op aarde mijnen plicht volbracht en heb hierboven reeds de Eeuwige Gloriekroon ontvangen. Weent niet over mijn afsterven, eens zullen wij elkander wederzien om nooit meer te scheiden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn Heil. *300 d. afl.*

Zoet Hert van Jesus, wees mijne Liefde. *300 d. afl.*

R. I. P.

Cruyshautem, Drukk. J. Cuvelier-De Smet