

Ik heb maar het midden mijner loopbaan bereikt
en ik daal reeds ten grave, doch wat God behaagd
heeft is geschied. De naam des Heeren zij gebenedijd.

†
BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ALFONS MAES

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE MEERSCHAUT

Oud Strijder

geboren te Nederbrakel,
den 31 October 1892 en er godvruchtig overleden
den 14 Maart 1923.

VERSTERKT DOOR DE **L.H. SAKRAMENTEN.**

Mijn God! Mijn God! Waarom zoo eenen ver-
kleefden echtgenoot en zoo eenen deugdzaam zoon
aan de liefde zijner teerbemide vrouw en zijnen
duurbaren vader ontrukken? Waarom in den bloei
van zijn leven hem ontnemen aan de genegenheid
zijner bloedverwanten en vrienden? O mysterie!
groot mysterie! buigen wij ootmoedig het hoofd en
zeggen wij: O Heer, dat uw wil geschiede en niet de
onze. — Hij was een braaf en deftig man, een werk-
zame en zorgvuldige echtgenoot, hij vreesde God en
vluchtte het kwaad.

Hij is gestorven met eene volkomene onderwer-
ping aan den wil des Heeren.: Het kruis was zijn
steun, de naam van Maria in wie hij al zijn betrou-
wen stelde was zijn troost.

Zeer bemide Echtgenoote, duurzame Vader, Broe-
der en Zuster, in uw midden heb ik gelukkig geleefd
en teedere zorgen genooten. Mijn vroegtijdige dood
slaat u eene grievende wonde in het hart. Om u
allen valt mijn afscheiden mij pijnlijk maar tevens
om uwe liefde gevoel ik troost en betrouwen in de
vurige gebeden die gij voor mij zult ten hemel stu-
ren. Bewaar mijn aandenken en ontvang mijnen
laatsten vaarwel.

Akte v. Geloof, Hoop, en Liefde (7j. en 7quadr. afl.

R I P

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat, 148.