

Ik geloof de verrijzenis des vleesches en het
eeuwig leven. Symbolum der Apostelen.



BID VOOR DE ZIEL

van

ALFRED MAES

echtgenoot van

IRMA DE WAGENEIRE

geboren te Geeraardsbergen,
den 19 Augustus 1907 en overleden te Nederbrakel,
den 10 September 1941,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den
wil van God, ontslaapt in vrede. H. Alfonsus.

Wat niemand dierf denken is gebeurd... — in
den bloei van zijn jaren is hij uit de wereld-wegge-
rukt... — en velen weenen en treuren ; want, van
velen was hij bemind om zijn goedheid, om zijn be-
reidwilligheid, om zijn werkzaamheid en om zijn
getrouwheid aan zijn meesters. De dood is de tijd
der waarheid ; alsdan is het, dat men de zaken der
aarde kent gelijk zij zijn : ijdelheid, stof en rook.
Buigen wij het hoofd voor Gods Opperste Heer-
schappij, en laat ons bidden : « *Onze Vader, die
in de Hemelen zijt... Uw Wil geschiede op de
aarde als in den Hemel.* »

Duurbare Echtgenoote, ik verlaat u met de
dankbare herinnering aan uw liefde en genegen-
heid. Draag zorg voor ons zootje, breng het op in
de vrees des Heeren, geleid het op den weg van eer
en deugd, en het zal uw troost uitmaken.

Beminde Ouders, Broeder, Zuster, Bloedver-
wanten en Vrienden, het grootste bewijs van aan-
gekleefdheid, dat gij mij kunt geven, is mij indach-
tig te zijn in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel