

Wees getrouw tot de dood toe en ik zal U de  
kroon des levens geven. Ap.



**Bid voor de Ziel**  
van  
**CORDULE MAES**

dochter van wilen

**Franciscus en Coleta DE GEETER**

geboren te Michelbeke den 2 Oktober 1871, en god-  
vruchtig overleden te Nederbrakel den 16 Februari 1948  
Gesterkt door de H. H. Sakramenten,

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

---

De overledene was van het uitverkoren getal van die stille zielen die niets gemeen willen hebben met de bedorven wereld en die hun leven slijten, eenvoudig en vreedzaam in deugden en gebed.

Haar wegen waren aangenaam aan God, haar goedheid maakte haar beminnelijk aan de mensen. Eenvoudig en nederig, nauwgezet van geweten, met een kinderlijk geloof, bewaarde zij tot het einde van haar leven den geest van gebed, In haar devotie tot het H. Hart en tot O. L. Vrouw vond zij de kracht tot het beoefenen van de christelike deugden.

Met groot geduld en samen met Christus, heeft zij haar lijdens doorstaan, het kruis heeft zij moedig op haar schouders genomen, Door zulk een stichtend leven voorbereid, aanvaardde zij den dood met onderwerping aan Gods Wil omdat deze haar leiden zou in het huis van zijn Heerlijkheid.

O Maria, mijn hemelse Patrones, mijn hart heeft U altijd bemind, gij ziet mijn hoop

Dierbare familieleden en brave kloosterzusters, die mij zoo liefdevol en belangloos verzorgdet, ik dank U, Bidt voor mij en in den Hemel zal ik U indachtig blijven.

Dat het eeuwige Licht haar verlichte, Heer.

Dat zij ruste in vrede, Amen:

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt,