

De dood is eene rust, eene bevrijding van de lasten en kwellingen dezer aarde.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus·Xaverius Maes

Weduwnaar van Mevrouw

Stephanie Van Lierde,

geboren te St Jans-Hemelveerdegem den
27 Februari 1863 en er godvruchtig overleden den
19 Februari 1944, versterkt door de H.Sacramenten.

De aarde is eene plaats van verdiensten, daarom
is zij eene plaats van lijden. H. Alph. Lig.

In de vrees des Heeren opgevoed leefde hij in
eenvoudigheid, afwijkend van het kwaad.

Indachtig dat wij in Gods rijk zullen moeten komen in vele kwellingen, aanvaarde hij met een goed hert de beproevingen welke de Heer hem overzond, bleef in vrede in zijn lijden en behield de verdueligheid in zijne ellenden.

Gelukkig de man die betrouwen stelt in den naam des Heeren en zijn blik niet wendt naar ijdelheden en bedriegelijke dwaasheden. Ps. 39, 6.

Ontsla, bidden wij U, o Heer, de ziel van uw dienaar van allen zondenband, opdat hij in de glorie der verrijzenis opgewekt, zich te midden van Uwe heiligen en uitverkorenen verheuge. Misboek.

Lieve Kinderen, ik verwacht u allen in den hemel, dank voor uwe verkleefde zorgen; gedenkt mij in uwe gebeden, tot wederziens bij den Heer!

Goede Meester, schenk uw dienaar de eeuwige rust.

O. L. Vrouw van genade, wees hem indachtig en troost en sterkt ons.

Druk. Hyp. De Croo, t. v. der Missie, Steenh.