

Gelukkig die de uur zijner dood gedenkende,  
zich alle dagen gereed maakt om wel te sterven.

Nav. XII. 1. 23

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

## HORTENSE MAES

weduwe van Mijnheer

**Leonard VAN DER STRAETEN**

geboren te Delfinge den 28 Mei 1838; en aldaar

overleden den 13 Januari 1920, na ontvangen te  
hebben al de rechten van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen



De mensch is gelijk het gras, en al zijne heertijk-  
heid, aan de bloem des velds; het gras verdort en  
de bloem valt af als de geest des Heeren er over-  
blaast. Is. 40, 6.

O God neig uw oor tot mij en verhoor mijn gebed,  
schenk mij wonderbare barmhertigheid want gij redt  
degene die in U hopen. Ps. XVI 6, 7.

In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is zij  
in vrede gestorven. Job. XIV, 4.

In U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld en in de  
eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Ps. XXX.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterhe-  
den omdat wij het geluk zouden zoeken, welks zoe-  
tigheid niet bedriegelijk is. H. Aug.

Geliefde Kinderen en bloedverwanten, hebt dank  
voor uwe zorgen en genegenheid, bemint elkander,  
blijft vast staan in de wet des Heeren, bidt vurig  
voor mijn zielerust.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Drukk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.