

De beste bereiding tot de dood is eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren. H. Vinc.

ZALIGE † GEDACHTENIS  
van Mijnheer

**J O Z E F M A E S**

weduwnaar van Mevrouw

**FIDELIA SPITAEELS**

geboren te Oprakel, den 28 Augustus 1847 en  
aldaar overleden den 6 November 1922.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten.*

Lid van de Confrerie en van den Bond van het  
H. Hart, van het genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Hij was een goed en deugdzaam man, vol van  
geloof; eenvoudig en recht in zijn gedrag.

Onderworpen aan den wil van God, aanveerde hij  
al wat hem overkwam; hij bleef in vrede gedurende  
zijn lijden en behield de verduidigheid op den dag  
der beproeving.

Wees mijn oordeel indachtig, want zoo zal ook  
het uwe zijn, gisteren mij, heden u. Eccl. 38, 23.

Weest niet ontroostbaar mijne Kinderen, ik zal  
u niet verlaten als weezen op deze aarde, ik zal u  
tot vader verstrekken; en uw vader en moeder van  
in den Hemel zullen over u waken en voor u bidden.  
Vergeet ons ook niet in uwe gebeden, opdat wij  
allen eens mogen vereenigd zijn in ons hemelsch  
Vaderland, alwaar de dood ons niet meer scheiden  
zal en wij eeuwige rust en blijdschap zullen genieten.

Leden van den H. Franciscus-Xaverius, ik vraag  
u een klein gebed en smeeek u deel te nemen aan den  
dienst der Xaverianen voor mijne zielelafenis, want  
men moet gansch zuiver zijn om recht naar den  
schoonen Hemel te gaan. Gij weet immers dat ik  
in iedere vergadering tegenwoordig was!

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j en 7 q. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Sardiacourt-Blommaert, Nederbrakel.