

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS



Bid voor de ziel

van

MARCEL MAES

echtgenoot van

MADELEINE VAN LIEFDE

geboren te Rosebeke de 25 April 1906. en
godvruchtig overleden te Elst de 20 Februari 1950.

Versterkt door de H.H. Sakramenten
Lid van de Confrerie H. Hert, H. Saerament,
en den bond van de Xaverianen.



Hij was een deugdzaam en oppassend man die niets betrachte aan het geluk van echtgenote en kinderen in een nog jeugdigen ouderdom heeft God hem tot zich geroepen, met kristene gelatenheid onderwierp hij zich aan Gods Voorzienigheid. Een langdurige ziekte sloeg hem neer, maar hij wist dat de gezondheid slechts een ijdel woord is, het leven een droom, maar de dood is voor den rechtvaardige het einde van alle lijden, met haar eindigt de arbeid des levens, zij voltrekt voor den getrouwen dienaar den zegepraal en opent hem de eeuwige woonplaats des hemels.

Bemide echtgenote, lieve kinderen, te vroeg moet ik u verlaten, doch weest niet bedroefd over mijn afscheiden, Gods Voorzienigheid zal over u waken, gij zijt nog jong, mijne kinderen, gaarne wilde ik leven voor uw welzijn om u voorts op te brengen in eer en deugd, bidt nu voor uw vader, de beden der kleinen zijn zoo aangenaam aan God; bemide broeders, zusters en bloedverwanten, dank voor uwe genegenheid en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde.

R, I. P.