



Koninklijke Oud-Leerlingenbond der
Broeders van Liefde

Briefwisseling : 131, Tiensche steenweg, Leuven

Leuven, 1 December 1937.

†
BESTE BONDSVRIEND,

Vriendelijk wordt gij verzocht den plechtigen dienst bij te wonen die op **Zondag 12 December 1937, om 9 1/2 uur**, in de kapel der Broeders van Liefde, Brusselschestraat, 139, zal opgedragen worden voor de zielerust van ons gewaardeerd lid,

Mijnheer Pierre MAES

Jubilaris

geboren te Leuven en godvruchtig overleden te Tourcoing (Frankrijk) den 4 November 1937, in den gezegenden ouderdom van bijna 92 jaar.

Hij stierf in een gelukkigen ouderdom, rijk aan dagen, aan rijkdom en aan eer.

I. Parab. XXIX : 28.

Luistert, mijne kinderen, luistert naar uwen vader : Dient den Heer in oprechtheid en streeft er naar te doen wat hem welgevallig is.

Tob. XIV : 10.

Mijne krachten zijn uitgeput ; niets blijft mij over dan het graf. Verlos mij Heer en laat dan welke hand ook zich tegen mij opheffen.

Job. XVII : 1, 3.

Hij was een oprecht en vroom man, hij vreesde God en week af van het kwaad.

Job I : 1.

Grijsheid is een eerekroon, te vinden op de paden der gerechtigheid. Spreuken : XVI : 31.

O, Maria, doe mij leven in God, met God en voor God. 300 dagen aflat (H. Penitenciaire, 25 April 1921).

Druk. J. Kuyl-Otto.