

Zalig die in den Heer sterven !

Apoc.



Bid voor de Ziel

van

PIETER-JAN-BAPTIST MAES

weduwnaar van

CLEMENCE LAMBERT

geboren te Michelbeke den 25 November 1855
en godvruchtig overleden te Nederbrakel den
16 November 1946.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De wijsheid is bij de bejaarde menschen te vinden en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Nochtans de hoogste wijsheid en macht zijn alleen bij God. (Job. 12. 12-13)

Wijs en voorzichtig is de mensch die zijn leven zoo schikt, zooals hij op zijn stervensuur wensch bevonden te worden. Want van dan af zal de mensch loon naar werken ontvangen: alleen zijn werken volgen hem. Onze dierbare overledene heeft in dier wijze wijs en voorzichtig zijn leven doorgebracht: hoe gelukkig is hij niet den dood langzaam en van ver te hebben zien naderen en zich alzoo zoo goed mogelijk tot de groote reis te hebben kunnen voorbereiden. Hij is daarbij een rechtgeaard mensch en een voorbeeldige huisvader geweest en zijn kinderen zijn nu opgestaan om zijn deugden te roemen.

Lieve Kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al die weldoende genegenheid die gij mij hebt toegedragen. Dat God het U loone. Bidt veel voor mij en voor moeder zaliger,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt