

De dood der rechtvaardigen is geen dood ;
zij ontslapen zachtjes op de aarde om in den
hemel te ontwaken. H. Alphonsius.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Pilomina MAES

weduwe van Mijnheer

Petrus DE CREMER

geboren te Delftinge en overleden te Ophas-
selt den 17 Mei 1918, in den ouderdom van
72 jaren, voorzien van de HH. Sakramen-
ten der stervenden.



Zij was eene zeer teedere moeder, en de
liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot
de liefde niet uit die zij aan God verschul-
digd was.

Van hare teederste jeugd heeft zij den weg
der deugd bewandeld.

Zoo zoet is het te sterven na eene gesta-
dige godsvrucht gehad te hebben tot het hart
van Dengene die ons moet oordeelen.

Goddelijk Hart van Jesus breng de zon-
daars tot inkeer, maak de stervenden zalig,
verlos de heilige zielen uit het vagevuur.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dag. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen