

Zalig degenen die in den Heer sterven,  
Van nu af rusten zij na het zwoegen  
want hun goede werken volgen hen.

† ZALIGE GEDACHTENIS †  
van

## MIJNHEER PROSPER MAES

weduwnaar van

### MEVROUW PELAGIE VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Elst, den 18 Januari 1861 en godvruchtig  
overleden te St Blasius-Boekel, den 23 Februari 1941, na  
genoten te hebben van al de troostmiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Confrerie van 't H. Hart, van  
't H. Sacrament  
en van andere godvruchtige genootschappen.

De Heer vond in den duurbaren overledene een die-  
naar die getrouw gebleven is aan zijn Meester. Hij was  
een vrome en overtuigde christen, een voorbeeldige  
echtgenoot, een liefdevolle vader, de wet der gerech-  
tigheid was op zijn lippen en hij oefende die uit in al  
zijn werken.

Groot zullen in den Hemel de verdiensten zijn van  
dezen braven man, die de christelijke opvoeding van  
zijn kinderen zóó wel heeft verzorgd.

Rechtvaardig en werkzaam was zijn leven, troostelijk  
en stichtend was zijn dood. Met den lach op de lippen  
is hij, de eeuwigheid ingegaan.

De goedheid was de grond van zijn hart. Hij heeft  
zijn brood, bijzonderlijk in deze droevige dagen, me-  
degedeeld met de armen. Ook werd hij van God en de  
mensen bemind en zal zijn gedachtenis in zegen  
blijven.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, mijn besten  
dank voor uw liefderijke zorgen. Ik verlaat u om het  
rijk der Hemelen binnen te treden bij moeder en  
Hector. Van daarboven blijf ik u beminnen, daarboven  
verwacht ik u. Weest mij gedachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht 300 d. afl.  
Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. a.

Sottegem, drukk. « De Beiaard », Haegeman-Cousy.