

Gelukkig de mensch, die met geduld de  
kwellingen verdraagt, want na de dagen van  
beproeving, zal hij de kroon des levens ont-  
vangen. H. Jac. I



ZALIG AANDENKEN  
VAN MIJNHEER  
**CYRILLE MAESSCHALK**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW  
CELESTINA DE RAEDT

*geboren te Welle den 27 April 1890,  
en aldaar godvruchtig overleden  
den 8 Augustus 1937,  
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Van jongs af in de vrees des Heeren opge-  
voed bewandelde hij steeds de weg van Gods  
geboden. Ps. X.

Hij betoonde geen droefheid en morde  
niet tegen God, omdat Hij hem beproefde.

Tob. II.

Het leven is een onafgebroken smartvolle  
strijd waar vaak den mensch geen verpozing  
wordt gegund dan om te lijden en te zuchten.

Vaarwel, teerbemide echtgenoot, bemide  
kinderen, kleinkind, broeders, zusters en bloed-  
verwanten, te vroeg moet ik u verlaten, gaar-  
ne had ik mij nog meer aan uw aller wel-  
zijn willen opofferen, doch dat Gods wil ge-  
schiede... Blijft mij gedachtig in uwe gebeden  
opdat de dood onmachtig weze de liefdeband  
te breken die ons op aarde steeds verenigd  
heeft. Tot wederziens in den hemel.

*Mijn Jezus barmhartigheid. 100 dagen afl.*

*De plechtige Lijkdienst en begrafenis heb-  
ben plaats gehad in de parochiale kerk van  
Welle, op Woensdag 11 Augustus, te 9 uur.*

Jozef De Troy, koster, Welle