

Weest niet ontroostbaar over mijne dood, dat 't gedacht van Eeuwige Vrede uwe droefheid verzachten.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Bernarda - Elisa MAGINET

dochter van

Mijnheer Camiel en Vrouw Maria Meerschaut

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 23 Februari 1912 en er godvruchtig overleden, den 22 Juli 1924.

Voorzich van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was leerlinge van de hoogste klas der lagere school en Lid der Kruistoeters.

Gelijk die frissche bloem die op den autaar staat,
Daar korten tijd versiert en dan te niete gaat,
Zoo ook, zoo bloeidet gij
Eilaas en 't is voorbij

Gelijk die wassen keers, van beden blank en broos
Verrookend nederbraadt en licht geeft voor een poos,
Zoo ook, zoo lichttet gij
Eilaas, en 't is voorbij

Gelijk dat wierookgraan, in 't blakend vuur geschroeid
Een zoeten geur verspreidt, en dan ten hemel spoeit,
Zoo leed, en leefdet gij
Eilaas, en 't is voorbij

O blanke maagdebloem, o licht van deugdzaamheid,
O zoete wierookgeur, in lijden voorbereid,
Alzoo verdiendet gij
Dat rust en vrede u zij.

Ons jeugdige kind is niet meer, maar wij verhoppen
stellig dat het eeuwig leeft bij God, want in de on-
schuld des doopsels is de zoete Engel tot God gevlogen.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, ik verlaat u
allen voor een beter leven, waar ik u verwacht en
voor u bid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7q. afl)

Nederbrakel, Drukk. O Surdiacourt-Blommaert