

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



Bid voor de ziel

van

CLEMENTINE MALAISE

dochter van wijlen

PETRUS en van CATHARINA ROELAND

geboren te Nederbrakel den 27 Januari 1874 en
er godvruchtig overleden den 25 Mei 1944

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Zij was lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw
en van de Confrerie van de Heilige Barbara.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft,
want de dood van den rechtvaardige is de overgang
naar het eeuwige leven.

Heer ik heb den luister van uw huis bemind en de
plaats waar gij uw woonplaats onder de menschen ge-
vestigd hebt.

Ellendige dagen en droeve nachten heb ik geteld : in
smarten is mijn leven geëindigd, maar pijnen en smarten,
als men ze geduldig weet te dragen, volmaken de kroon
welke God ons heeft voorbereid. Job 1. 7

Vol betrouwen heb ik den Heer afgewacht en Hij
heeft op mij zijne oogen geslagen, Hij heeft mijne smee-
kingen verhoord en mij uit den poel der ellenden ge-
trokken. (Ps. 30)

Alwie het klêed van Maria zal dragen zal in het boek
des levens aangeschreven worden. (H. Bonaventura)

Maria houdt zich niet tevreden, hate dienaars in hun
laatste uur bij te staan, maar zij komt hunne ziel te ge-
moet. (H. Hieron)

Eerwaarde Zusters en gij allen die mij in mijne laat-
ste ziekte hebt bijgestaan, ik dank U voor uwe liefde-
volle zorgen.

Vaarwel beminde Broeders en Bloedverwanten tot
wederziens in het eeuwige leven ; blijft mij indachtig in
uwe gebeden.

De vier akten.

12 j. afl.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt