

Zoals ieder mens, hier op aarde,
beleefde de overledene droeve, doch ook
heuglijke dagen

Aan de beproeving bood zij moedig
het hoofd ; de aarbeid was haar troost.

Zij had een vroolijk hart, en ver-
blijdde zich met de blijden.

Zij weze beloond door in God de
eeuwige rust te vinden.