

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van

Zuster Maria-Martina

(Juffrouw Emma Malaise)

geboren te Nederbrakel 25 Maart 1864,
trad in het klooster der Zusters van
den H. Vincentius a Paulo te Delftinge 9 Maart 1891,
ontving het H. Kleed 8 Juni 1891,
sprak haar H.H. Geloften uit 13 Juni 1892,
overleed godvruchtig in het klooster te Delftinge,
den 3 November 1940, versterkt door de H.H. Sacra-
menten.

Zij was tot de laatste dagen van haar leven vol ijver en toewijding voor haar werk. Haar bedrijvige en knappe vingers vulden de leemte aan, die de jaren aan haar oogen brachten. In het uitoefenen van haar ambt heeft ze de volmaaktheid benaderd. De Medezusters zijn haar veel dankbaarheid verschuldigd.

Heer, ik heb de schoonheid van uw Huis bemind en van de plaats, waar uw heerlijkheid troont.

(Ps. XXV).

Haar liefste werk was de dienst des Heeren. Smaakvol en vindingrijk wist ze het Huis des Heeren op te luisteren. Jezus, die zich niet laat overtreffen in erkentelijkheid, heeft haar plaats bereid in zijn Hemelsch Huis. Ten paradijze geleiden u de Engelen.... om nu de eeuwige rust te genieten.

Bemide Oversten en Medezusters, duurzame Broeders, Zuster en Familie, hebt dank voor uw gebeden en genegenheid. Blijven we voor malkander bidden. Gij, mijn Broeder, Priester des Heeren, gedenk mij aan 't H. Altaar.

Jezus, Maria, Joseph !

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsberg.