

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

HENDRIK MALAISE

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Hortense PIETERS

geboren te Nederbrakel den 2 Juni 1872,
en aldaar godvruchtig overleden den 22 December
1932, versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden.

Hij was lid van het genootschap der H. Barbara.

Van jongs af in 't christen geloof opgevoed,
leeft hij steeds als een goed christen.

Zijn eenvoudigheid, werkzaamheid en deugd,
zijn vroolijk en goedwillig karakter verwierven hem
de algemeene achting en genegenheid van het volk.
Met volle onderwerping aan Gods wil aanvaarde
hij al wat hem overkwam, immers droeve maanden
en smartvolle dagen heeft hij beleefd; hij was ver-
duldig in het lijden en vond altijd troost in het ge-
bed. Van krachten uitgeput, vol van dagen en
zegeningen is hij zachtjes in den Heer ontslapen.

De groote troost welke hij in het graf mede-
draagt is de overtuiging van geleefd te hebben als
goede christen, als een onberispelijk echtgenoot,
als een teedere en zorgvuldige vader.

Duurbare echtgenoot en Kinderen, met een
hart tot brekens overstelpt van verdriet ziet gij mij
van U gescheiden. Gij zijt mijn troost geweest en
mijn vreugde binst mijn leven, gy hebt mijn laat-
ste dagen verzacht met uw wonderbare liefde en
trouwe genegenheid. Hebt dank, de Algoede wil ze
U in de eeuwigheid vergelden. Stelt uw betrouwen
op den Heer, Hij zal U beschermen. Stort een vurig
gebed tot rust mijner ziel. En gij, Beminde Broeder,
priester des Allerhoogsten, gedenk mij aan het
altaar des Heeren.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.