

Laat de kleine kinderen tot mij komen; want  
het rijk der hemelen zal hun toebehooren.

Marc. X.



Gedachtenis van een Engelken

## Marcel-Theofiel MALAISE

het teergeliefd kindje van

Remi en Maria Wittenberge

geboren te Nederbrakel,

den 8 Mei 1915 en aldaar aan de liefde zijner ouders  
ontruikt, den 1 November 1916.

---

Marcelke zal niet lachen meer,  
't Ligt roerloos in zijn wiegken-neer!  
Het kindje voor ons aard' verloren  
Was voor het hemelsch Hof geboren.

Wie zal het nu met lied en zang  
Daar douwen? Engeltjes zoo blank!  
Wie zal het sprookjes veel vertellen  
Zijn twee geliefde speelgezellen!

Met wien zal 't liefje spelen gaan?  
Gedriën. Met Broerke en Zusje voortaan!  
Neen Ouders. Dat 't geen pijn doet,  
Zij zijn gegaan bij Jezus zoet.

---

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.