

Joseeken, in den bloei der jeugd,
Wist 's Heeren liefdrijk hart te winnen
Zij trók, nog teer, langs 't pad der deugd,
Het rijk des Hemels juichend binnen.

Zalig † aandenken
aan ons teergeliefd kind

MARIE-JOSEE MALAISE

Geboren te Everbeek, den 22 Mei 1924
en aldaar aan de liefde harer ouders en familie
ontrukt den 12 Januari 1937.

Bediend van al de HH. Sakramenten

Zij was, als kind Gods, bekleed met goedhartigheid, liefde en verdueligheid. Zij lag daar, die lieve kleine, vol pijnen en smarten; daarna zoo rustig in 't zuivere kleed harer Plechtige Communie; en nu, een engel des Heeren, is zij voor eeuwig gelukkig; want tot op de laatste stonde verlangde ze naar Jezus en de Engeltjes.

Gij hadt ze ons geschonken, o Heer, Gij hebt ze ons ontnomen . . . dat uw heilige wil geschiede op de aarde als in den hemel. Job.

Vaartwel, lieve Ouders, broeders, zusters bloedverwanten en schoolgezellinnen; weent niet, maar zegent met mij den Heer; dat het gedacht van de blijdschap, waarin ik getreden ben, in u de bitterheid van mijn afscheid verzachte.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen 100 d. afl.

Everbeek. druk DepessemierVanderdonckt