

Ieder mensch heeft iemand wiens heerlijk beeld hem slechts van liefde en goetdoen spreekt...; hij noemt die zijne moeder.

† Zalige Gedachtenis †

van
PHILOMENA MALAISE

echtgenoot van
OMER DE WOLF

geboren te Nederbrakel, den 7 Februari 1869,
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Mei 1940,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,
Lid van de 3e Orde en van de Confrerie van de
H. Barbara.

Zij was een achtbare vrouw (IV Reg. 4, 8.)
Zij hield des Heeren wegen en week niet af van haren
God; de voorschriften des Heeren stonden haar steeds
voor oogen (II Reg 32, 22.) In lijden en ziekte bleef
zij geduldig en aan Gods wil onderworpen.

(II Mach. 6,30)

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd heb-
ben.

(H. Hieronymus)

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, groote
vreugde had ik en vertroosting over uwe liefde.
Geef uw hart niet aan de droefheid over. (Eccl. 38.,21)
Ik ben voor korten tijd van u gescheiden opdat gij
mij voor eeuwig zoudt weder hebben God heeft mijn
wenschen verhoord en zelfs meer gedaan dan ik ver-
langd had. (H. manier. Conf. 9 41) — Ik dank u voor
de buitengewone zorgen waarmede gij mij dag en
nacht hebt omringd en die mijn lijden zooveel zachter
en aangenamer hebben gemaakt. Een dubbele gunst
vraag ik u nog: blijf elkaar steeds beminnen, wees
goed voor iedereen zooals ik u geleerd heb en blijf
mij gedenken in uwe gebeden vooral in uwe H. H.
Missen en Communiën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quad.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt