

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen



Bid voor de ziel

van

VICTOR MALAISE

echtgenoot van

Maria-Theresia VAN DER BEKEN

geboren te Nederbrakel, den 8 Mei 1871,
en aldaar godvruchtig overleden den 2 Juli 1940,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Hetgeen wij op aarde te lijden hebben gaat
voorbij en eindigt; hetgeen wij van U zullen ont-
vangen, o mijn God, zal eeuwig duren.

(H. Aug.)

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
maar een droom, de vermaken maar een ijdel tijd-
verdrijf; ja, heden is de mensch en morgen komt
hij niet meer te voorschijn.

(Bossuet)

Met volkomen onderwerping aan Gods Wil, met
vast betrouwen op Gods barmhartigheid, met groote
verduldigheid heeft hij geleden en zijn kruis gedragen,
wel wetende dat het kruis ons moet opvoeren ten
Hemel.

Beminde echtgenoote, duurzame kinderen en bloed-
verwanten, ik dank u voor uw genegenheid, voor
uw liefde en goede zorgen waarmede gij mij hebt bij-
gestaan en omringd. Staakt nu uw liefde niet, maar
weest mij indachtig, niet in rouw en tranen die den
doode niet helpen, maar in goede werken en gebeden
die den Hemel openen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q).

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt