

Wij hebben hem bemind gedurende zijn leven, vergeten
we hem niet na zijne dood ! H. Aug.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN

VICTOR-ADOLF MALAISE

weduwnaar van

COLETA ROELAND

geboren te Nederbrakel, den 6 December 1865
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Maart 1948
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianengenootschap
en van den H. Hartbond.

Kalm en gerust, gelaten heeft deze brave man den dood zien naderen : " Alles gelijk het Onze Lieve Heer belieft „, zoo sprak en dacht hij wanneer wij hem bezoek brachten en berechttten. En met een groot verlangen naar de eeuwige belooning is hij de eeuwigheid ingegaan ! Waarom of wat zou hij vrezen ? Is heel zijn leven niet dat leven geweest van een overtuigden kristelijken huisvader, katholieken man en grijsaard van den goeden ouden stempel. Voorbeeldig gelijk zijn leven was, was dan ook zijn schoone dood.

Met de meeste zorg heeft hij weten zijn tien kinderen op te brengen in eer en deugd. De Heer zal hem vergelden volgens zijn goedheid ; want groot zijn bij God de verdiensten van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben !

Mijn dierbare kinderen, ik heb steeds voor uw hooger welzijn gewerkt, onthoudt dan de voorbeelden en lessen welke ik U gaf ; leeft christelijk en deugdzaam, bemint elkander ! Bidt voor mij en voor moeder.

U, mijn goede dochter en schoonzoön, U dank ik in 't bijzonder voor uw beste zorgen in mijn ouden dag ; dat God het U loze ! Vaart allen wel en tot weerziens hierna maals in den Hemel !

De vier akten.

(12 jaar afl.)

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL