

Onze ziel wacht op de Heer, want Hij is onze hel-
per en beschermer. (Ps. XXXII)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes Baptist MALFROIDT

echtgenoot van Mevrouw

Huberta VAN RUYSKENSVELDE

Geboren te Nederbrakel den 13 December 1901 en
godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove, de 18
Januari 1953

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De dierbare afgestorvene was een eenvoudig en
rechtschapen man, hij heeft geleden met verduuldig-
heid en is gestorven vol betrouwen op God.

Zijn vroegtijdig heengaan leert ons andermaal hoe
broos en nietig dit aardse leven is. Kranig en krachtig
stond hij zijn man in de strijd om het leven, taai en
trouw streed hij om den brode voor zijn kroost.
Helaas... de ziekte stelde een einde aan zijn streven.
Moge God hem lonen om zoveel zorg en zweet en dat
hij nu moge rusten in de eeuwige vrede.

Mijn geliefde Echtgenote, God roept mij tot Zich
alhoewel ik er nog zo nodig was voor U en de kinde-
ren. Doch houdt moed: "God leeft, Die alles geeft",
en Hij zal helpen in de zware taak die U wacht.

Beste Kinderen en Kleinkinderen, gij weet wat vader
voor u gedaan heeft. Daarom zult ge zijn aandenken
eerzaam in uw hart bewaren en voor hem bidden.

Beste familie en vrienden, toont mij uw blijvende
genegenheid en vriendschap door een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300d.a.)

Uitg. Jooris, Faliestr., St. Ma.-Oudenhove