

Ik geloof de verrijzenis des vleesches en het eeuwig  
leven. Sijmbolum der Apostelen,

## Bid voor † de ziel

van Mijnheer

### RICHARD MANNENS

POLITIE-COMMISSARIS TE NEDERBRAKEL

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERBEKE

geboren te Nukerke den 26 September 1874, godvruchtig overleden te Nederbrakel den 11 Januari 1939. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust; zijn dood is kostbaar, omdat zij een einde stelt aan het lijden, omdat zij de voltrekking is van de zegepraal, de deur van het leven en het begin van de volmaaktste rust.

De lijdensbeker werd hem boordevol aangebracht; veel verdrietige dagen en nog meer verdrietige nachten, die hij met geloof en met edelmoedige verdueligheid heeft doorgebracht. Wat den Heer behaagde, is geschied: Zijn Heilige Naam weze gezegend!

De Heer had hem met kostbare hoedanigheden begaafd: een schranderen geest, een doordrijvenden wil, een groote werkzaamheid — schoone gaven, die hij gedurende lange jaren gebruikte tot het openbaar welzijn.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding van hun kinderen verzorgd hebben.

H. Hieronijmus.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, ik behoud de gedachtenis van uw liefde voor mij en van de vertroosting, die ik te midden van U heb genoten...

"Weest niet bedroefd gelijk de overigen, die geen hoop hebben: want zoo wij gelooven, dat Jezus gestorven en verreen is, gelooven wij dan ook, dat God degenen, die in Jezus ontslapen zijn, zal opwekken en met Hem vereenigen....; en zóó zullen wij altijd met den Heer wezen. Vertrouwt elkander met deze woorden. "

(Uit het Epistel der Begrafenismis.)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.