

Zalig zijn zij, die de kwellingen met verdueligheid verdragen, want na de beproeving zullen zij de kroon des levens ontvangen.

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

CELANIE MANSSENS

weduwe van Mijnheer

PETRUS DE VOS

geboren te Ninove, den 6 Mei 1853, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 2 Februari 1935. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ellendige dagen en droeve nachten heeft ze doorgebracht, aangetast door een pijnlijke ziekte. Met volle verdueligheid heeft ze alles verdragen, overtuigd dat degene die met Jezus lijden ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

De duurzame overledene werd van haar kindsheid in de vrees des Heeren opgevoed, al de dagen van haar leven wandelde ze in de wegen der geboden Gods, verwijderde zich van 't kwaad; ze was stichtend van gedrag, bezorgd en wakende over hetgene ze zegde of met wie ze omging.

De dood zag ze met kalmte en gelatenheid naderen, uitgeput van jaren en ouderdom, ze mocht zich in alle waarheid de woorden van den H. Paulus toepassen; "Ik heb den goeden strijd gestreden, het geloof bewaard, voorts verwacht ik de kroon der gerechtigheid, welke de Heer, de Rechtvaardige Rechter mij te dien dage geven zal.

O Maria, die ik altijd bemind en geloofd heb, bid voor mij, en na 't ballingschap van dit leven, toont mij Jezus de gezegende Vrucht Uws Lichaams.

Beminde familie, en gij vooral mijn nicht, heb dank voor Uw liefde en zorgen mij bijzonderlijk in mijn laatste dagen verleend. God zal er U over loonen, bidt voor mijn onsterfelijke ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.