

Dit is waarlijk leven, als men leeft gelijk men be-  
geert te sterven. H. Theresia.



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN JUFFROUW

# COLETA MANSSENS

dochter van wijlen

**LOUIS EN FÉLICITAS DE SMET**

geboren te Elst,  
den 24 December 1832, en aldaar godvruchtig in  
den Heer ontslapen den 13 September 1919.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de  
broederschappen van 't H. Sakrament en  
't H. Hart, van den derden Regel van den H. Franciscus en  
van den wekelijkschen Kruisweg.

Zij heeft hare hoop gesteld op God en niet omge-  
zien naar de ijdelheden en de valsche dwaasheden  
der wereld.

Voor allen die haar kenden was zij een waar toon-  
beeld van godsvrucht; gansch haar leven heeft ze  
gesteld onder de bescherming van Maria en haren  
grootsten troost vond zij in de dagelijksche com-  
munie.

Beminde Bloedverwanten, gedurende mijn leven  
heb ik voor u zooveel gezorgd, vergeet nu ook mij  
niet. Bidt voor mij, u vooral mijne neven, priesters  
des Heeren, vraag ik, mij te gedenken aan het altaar.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.