

Geloofd zij Jesus-Christus Amen.

De hooge jaren zijn eene kroon van eer als zij
op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.
(Pros. XVI).



Bid voor de ziel

van d'eerzame Vrouw

JULIA MANSSENS

weduwe van Mijnheer

VITAL D'HAESE

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg,
geboren te Maarcke-Kerkhem den 6 October 1825,
en overleden te Segelsem den 23 Februari 1907.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Vrouw van geloof die zij was, verdroeg zij
met liefde en verdueligheid de kruissen die den
Heer haar overzond. *Job.*

Die den armen bemint in zijn leven, ziet de
dood zonder schrik aankomen. *H. Vinc.*

De werken van barmhertigheid zijn het zaad
en de oogst van het eeuwig leven. *H. Aug.*

Mijn God, ik heb den luister van uw huis
bemind, gedenk dan ook de'diensten welke ik
aan uw huis heb bewezen. *Ps. XXV.*

Mijne lieve kinderen en Kleinkinderen doet
naar hetgene gij van mij geleerd, van mij ontvan-
gen van mij gehoord en in mij gezien hebt, en den
God van vrede zal met u wezen. *Ph. VI.*

Daarom smee ik u mij te helpen door uwe
gebeden die gij voor mij aan God zult opdragen.
Rom. XV. 30.

Zoet Hert van Maria. wees mijn toevlucht *300 d. af.*

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel