

Het eenigste dat ik van u verzoek is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden. *H. Aug.*



Bid't voor de ziel

VAN MIJNHEER

PETRUS MANSSENS

zoon van zaliger

Lodewijk en Felicitas De Smet

Lid van de broederschappen van 't H. Sacrament, van het H. Hert, en ook van de vereeniging van den wekelijkschen kruisweg.

geboren te Elst, den 30 Maart 1830, en aldaar godvruchtig overleden den 8 November 1906.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Hij beminde Christus kerke, was eenvoudig en gedienschtig voor den evenmensch. Hij stierf, onderworpen aan den wil des Heeren.

Vrienden, denkt er wel op... Gij hebt maar eene ziel... Gij zult maar eens sterven. Het leven is kort, en hierna volgt een leven dat eeuwig duren zal.

Mijne duurzame bloedverwanten. God roept mij maar mijne liefde voor u sterft niet. Bemint elkander, bidt voor mij, gij vooral mijne neven priesters; ik zal u eens wederzien in den Hemel.

GEBED

O Heer Jesus-Christus, ik lid U, in aanzien van de Litterheid welke Gij op het kruis heet uitgestaan, vooral op het uur dat Uwe edele ziel van Uw gezezend lichaam is gescheiden, heb medelijden met mijne ziel, en galeid die in het eeuwig leven Amen. *H. Gregorius.*

*Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn heil.
300 dagen aflaat.*

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche, Nederbrakel