

Het is een heilig gedacht voor de overledenen te bidden.



Zalig aandenken  
van Mijnheer

**Victor Joseph Eugène MANSSENS,**

Echtgenoot van Mevrouw

**Emma Marie DE BLOOS,**

Geboren te Everbeek, den 25 Maart 1884

en er overleden den 8 September 1939.

---

Getroffen in den bloei zijner jaren door een ongeneesbare kwaal, is hij weggerukt zooals een wolk door den wind.

Waakt, want gij weet niet op welk uur uw Heer komen zal.

Vaartwel beminde Echtgenoot en kinderen. Aanbidden wij den heiligen wil des Heeren die ons slechts voor een oogenblik scheidt, later zullen wij elkander terug zien in den Hemel. Bidt veel voor mij, ik bid voor u.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.

R. I. P.

---

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt