

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Remi-Jan-Baptist Mannyt.**

Soldaat bij het 3<sup>e</sup> Jagers te voet.

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-CATHARINA MAES**

geboren te Maeter,

den 2 Februari 1886 en godvruchtig overleden in het  
Hospitaal van De Panne, in September 1918.

WAS LID VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

De soldaat, die sneuvelt op het slagveld voor het heil zijner broeders, en voor het behoud van altaren en haardsteden, vervult de grootste plicht van christelijke liefde. (Mgr. Mercier).

Hij verlaat heldhaftig het leven, en geeft door zijne roemrijke dood aan jong en oud een voorbeeld van moed, deugd en zelfopoffering. (Math. VI. 31.)

O Maria, onze goede Moeder, hulp der christenen, onder uwe bescherming offeren wij onze gebeden aan uw goddelijken Zoon, Jezus-Christus. — Gewaardig u uwe hulp en bijstand aan onze soldaten te geven, troost hen in hun lijden en smarten, en geleid hen naar de deur der eeuwige vreugde in den hemel.

Lieve Echtgenoote, Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik ben gevallen voor ons dierbaar Vaderland. Daarom vergeet mij niet in uwe gebeden en vraagt aan den Heer, dat hij mij voor alle eeuwigheid in den hemel zou ontvangen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u.

(300 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt