

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden. MATTH. 5.



BID VOOR DE ZIELRUST

VAN MADAME

MATHILDE MALIGO

WEDUWE VAN MIJNHEER

THEODUUL DE VACHT

geboren te Audenaerde, den 14 Mei 1846,
en aldaar godvruchtig overleden, den 10 April 1915,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Droefheid en lijden zijn op mij neêrgestort : doch
in U heb ik gehoopt, o Heer ! Gij immers zijt mijn
God, mijn lot is in uwe handen. Ps. 30.

Van haar mag met volle recht gezegd worden,
dat zij het toonbeeld was eener beminnenswaardige
moeder : vrouw van geloof en diepe godsvrucht, was
de Heer haar eenige toevlucht, wanneer beproeving
of kwelling haar overkwam ; christene moeder, was
haar hert het middenpunt van haar huisgezin ; hare
eenige bekommernis was : God daar te doen heer-
schen, en hare kinderen langs den weg der deugd
tot God te geleiden. CARD. DE CHEVERUS.

Vaartwel, mijne beminde kinderen, ik verlaat dit
dal van ellenden, om in de vreugde des Heeren
binnen te treden. Weest mijne voorbeelden en lessen
indachtig, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Audenaerde, A. Vandendriessche