

Moest de Christus dan niet lijden en juist daardoor tot
zijne verheerlijking komen? (Luc.XXIV.26.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Mijnheer JULES MARGA

Echtgenoot van Mevrouw

AGNES WAELEKENS

*Geboren te Oudenaarde, den 10 Februari 1894,
en aldaar overleden, den 12 Maart 1942.*

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

De Heer heeft vele middelen om zielen te verheffen en tot zich te trekken: het lijden is een der krachtigste en der probaatste dat Jesus op zichzelf en op zijne heiligen toegepast heeft. Zoo zien wij ook in het leven van den duurbaaren overledene, hoe de vele beproevingen en het lijden in zijn langdurige ziekte, in hem het beste naar boven brachten.

De diep christelijke gevoelens hem door een brave moeder ingeprint gaven hem het licht en de kracht om zich van uit het kleinmenschenlijke en van uit het vergankelijke te verheffen. In de beproeving wordt het gemakkelijker om het nietige der aardsche genoegens te verstaan en de behoefte wordt grooter om zich in het eeuwige te ankeren.

Door het derven van vele genoegens en het doorstaan van vele beproevingen wordt de ziel in het offer gesterkt en leert de zoetheid daarvan smaken. Zoo kwam deze ziel tot de serene gesteltenis van het einde die den zieke deed verklaren dat hij gaarne den dood tegemoet zag maar dat hij ook nog dagen langer wilde lijden, als dit zoo in Gods welbehagen lag.

Bemide Echtgenoot, Louisa, geliefde bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uw vele zorgen, weest nu mijne ziel indachtig, de Heer moge U alles vergelden en ons eeuwig vereenigen.

Goede Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.