

Gedenk uwe oversten die u Gods woord hebben gepredikt.
Hebr., XIII. 7

In het H Misoffer der Priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen

De ziel † van Zaliger

Den Eerweerden Heer

Jean Pierre Antoine MARIS,

geboren te Curingen	14 Juni 1872
Priester gewijd te El-Biar (Algérie)	22 Oktob. 1899
Onderpastoor te Everbeke	28 Oktober 1905
Pastoor te Everbeke	27 Mei 1921
aldaar godvruchtig overleden	8 Augustus 1930

Meer dan zijne krachten hem de laatste maanden toelieten heeft deze goede herder gewerkt en geleden voor het welzijn zijner parochianen

Voorbeeldig priester en verstandig, gaf hij velen goeden raad; medelijdend, was hij den zieke een ware troost; werkzaam, arbeidde hij voor de schoonheid van het huis Gods, waar de geloovigen hem vroeg en laat konden vinden.

Beminde Parochianen van Everbeke, mijn laatste H. Mis, mijn laatste zorgen, mijn laatste gedachten waren voor u! Vergeet mij nu ook niet onthoudt mijne vermanigen en bidt voor mij!

Duurbare Familieleden, en gij vooral die mij zooveel jaren trouw hebt gediend en in mijne laatste ziekte mij met zooveel toewijding hebt bijgestaan, hebt dank voor uwe goede zorgen. Ontvangt mijn laatsten priesterlijken zegen; hij weze het onderpand voor uw tijdelijk en eeuwig geluk.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Everbeke, druk. DepessemierVanderdonckt