

Heere, Gij hebt degene die ons zoo dierbaar was,  
die het geluk van ons huisgezin uitmaakte, aan  
onze liefde ontrukkt!

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

# Joanna-Berlindis **MARISSENS**

WEDUWE VAN MIJNHEER

## **Petrus MERTENS**

Lid van het Broederschap der H. Moeder Anna,  
H. Barbara en Voortplanting des Geloofs,

geboren te St-Martens-Bodegem, den 10 October 1862,  
aldaar godvruchtig overleden, den 17 Februari 1941,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was een vrouw van geloof; deugdzaam was  
haar levenswandel voor God. Jud. VIII.

Zij heeft met zorg de zaken van haar huis nage-  
zien en zij heeft haar brood niet in ledigheid geëten.  
Zij heeft een waakzaam oog gehouden over hare  
kinderen.

Welken zoeten troost smaakt eene moeder niet  
in haar stervensuur, wanneer zij in de armen van  
Jezus ontslaapt, omringd van de kinderen die haar  
beminnen.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik beveel u  
allen aan de bescherming van den goeden God,  
weest mijne ziel dagelijks indachtig in uwe gebeden,  
ik zal U in den Hemel beminnen gelijk ik u op  
aarde bemind heb, ik bedank u voor al uwe goed-  
heid en liefde voor mij, een dag zal komen dat wij  
eens voor altijd zullen vereenigd zijn in een beter  
leven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,  
heeft plaats gehad in de parochiale kerk van  
St-Martens-Bodegem, op Woensdag 19 Februari, te  
9.30 uur.

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx