

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Maria-Elisabeth MARRISSENS

ECHTGENOOTE VAN

Franciscus CORTVRIENDT

geboren te Itterbeek den 19 Mei 1853, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Dilbeek, den 9 Dec. 1927, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden.

Zij heeft den weg des Heeren dikwijls bewandeld en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Zij heeft rusteloze maanden en bezwarende nachten geteld, doch heeft nooit haren mond geopend om te klagen. Zij was bemind van God en van allen die haar kenden.

Vaartwel, duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, Kleinkinderen, Zuster en Familie, ik zeg u allen mijn laatste vaartwel. Hebt dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt binst mijne ziekte. Onze scheiding zal niet lang duren, welhaast zien wij ons weder in den hemel.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 d. afl.

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.
300 dagen afl.

ZIJ RUSTE IN VREDE!

Plechtige lijkdienst en begrafenis: Maandag 12 December, om 9 1/2 ure, in de kerk van Dilbeek.

Tweeden dienst van wege de H. Familie, te Itterbeek, op Woensdag 14 December, om 9 ure.

Derden dienst van wege het Genootschap der Ge-loovige Zielen, te Itterbeek, op Dinsdag 20 December, om 8 ure.

J. Ceuppens te Dilbeek