

U kennen, o Maria, is den weg des levens kennen, en uw lof verkondigen is de weg der zaligheid.  
H. Bonaventura



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
Mejuffer

## Maria-Josephina Marissens

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,  
van het Broederschap der H. Barbara,  
en van de Voortplanting des Geloofs,

*geboren te St-Martens-Bodeghem, den 16 Augustus 1895, en aldaar godvruchtig overleden den 8 Januari 1932, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Ik stelde mijn betrouwen op Maria en op haar vestigde ik mijne hoop. O, Maria, gelukkig die U dient, en op U zijn vertrouwen stelt; want de deur des hemels staat open voor hen die hun vertrouwen op Maria gesteld hebben. H. Bern

O, Maria, Moeder der schoone liefde, die zovurig wenscht, dat Jezus Hart bemind worde, vereenig mij met den Heer Jezus. H. Alph. de Lig

Teergeliefde Moeder, duurzame Broeder, Zusters en Familie, pas enkele dagen na onzen goeden Vader moet ook ik u verlaten om met hem in den hemel te gaan wonen. Het smart mij u ooit te hebben kunnen bedroeven, maar ik moet u zeggen: ik sterf gerust en gelukkig. Verzekerd van uwe gebeden, hoop ik dat de goddelijke barmhartigheid mij wel zal gelieven op te nemen in de hemelsche vreugde, en mij vergunnen zal u van daaruit honderdvoudig te vergelden, wat uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!  
300 d. afl.

St-Martens Bodeghem, Evarist Hellinckx.